

JOHAN VEENSTRA

TOEGIFT

Toegift, de dadde roman van Johan Veenstra, is een ontroerend en spannend verhael, waj' et liefste in iene goeze uutlezen willen.

Et verhael speelt in de eerste weke van feberwaori 1991. Frank van Andel is een man van in de zestig, die op een dag bericht krigt dat Rosalie, et maegien daor hi'j in de oorlog tot over de oren verkik-kerd op wodden is, weer opdeuken is.

In de oorlog zit Frank, as jonge, onderdeuken bi'j een omke op een boerderi'jgien in Twente om zo an de arbeidsdienst in Duitsland te ontkommen. Rosalie is et dienstmaegien, dat bi'j zien omke en tante warkt.

Op een dag overvalen de Duitsers et boerespullegien. De gevolgen bin verschrikkelik. D'r bin sterke anwiezings dat Rosalie, die nao die dag spoorloos verdwenen is, de boel verraoden het. Frank en twee kammeraoden beloven mekaander om heur dood te schieten as ze ooit weer veur 't locht komt.

Mar komt et jaoren laeter tot een ofrekening? En het Rosalie de boel indertied wel verraoden?

Johan Veenstra vertelt et mitslepande verhael over et leven van Frank van Andel, een verhael over bedrog, verraod en liefde, en et blift spannend tot et aende an toe.

Pieter Jonker

ISBN 90 6466 098 0