

Et Huweliksanzyk.

Ienakter

naar een novelle van Anton Tsjechov.

Gellingwarver vertaeling / bewerking

van

L. M. Hooghiemstra.

### Personen:

Gradus - het een sorg lappien grond.

Alie - de vrouwgraege, mar niet zo makkelike dochter

Jehannes - buurman van de beide vrouwen. [van Gradus]

### Opmarkings:

Et stok speult op et plattelaand.

Gradus is half boer, half heer, mar lopt meersten siels op klompen; hij net daor <sup>mit</sup> en toe, as et zo uitkomt, wat kracht bi' j an nien woorden. Veerder roolt hij een piepiew, het een <sup>grote</sup> hangmoe en een stevige hokkend van een neuze; hij dreegt of en toe een pette.

Jehannes lopt allied in stemmig awat omme; et enige locht an him is een <sup>gul of red</sup> vijfgerelle-stikkien. Hij is blicke, het een (blond) Hitler-morregien onder een smalle, scharpe prikneuse en dreegt een brille mit een briede, donkere <sup>raand</sup>. Hij zol ~~de~~ dörpscholemeester weren kunnen.

Alie is een stevige boeredochter mit half-lang, stroblond haor; se het een scharpe tonge en lopt as een man, mit grote stappen.

## Eerste Tieniel.

(Jehannes komt d'r in; wat jas nie an en hoge hoed op; hij is doende nie haansken an te trekken.)

Gradus: Weksels, daar bewee Jehannes! Zeg et es, besteman.

Jehannes: Meneer Gradus, ma ik jou groeten?

Gradus: Netuurlik, netuurlik, alied! Mar wat niej d'r stemmig uit! Hoi van een begraafenis?

Jehann.: ik bin <sup>allied van et hiem kommen</sup> uitsluitend van huis gaow om hierhenne te gaow.

Gradus: Mooi zo! Mar ie doen toch je beste pak niet an, allied om mij j' goeddag te reggen?!

Jehann.: Ik wete hoe as et heurt...

Gradus: (pakt een flerse en schinkt wie glasses in) Gaow niet, grappemaeker!... Op je gezondheid!

Jehann.: Tén ogenblikken, asjeblieft... (haalt een pepernus de bus en begint te lezen;) „Hoogachte en bieren der wardeerde buurman...“

Gradus: Wat kriewoe nou?

Jehann.: „... ik bi' j' jou over jouw slim gaastrije drun-  
nel stapt bin, dan he'k das daow mit et doel om  
an jou een verrukk te richten...“

Gradus: Hèn??

Jehann.: „... een verrukk ... eh... eh...“

Gradus: (Afgewet publiek) Wat he'k nou an de meuse hanzen?

Jehann.: „... van bierunder grote importânsie. De baanden van goede naobuurschap die as oons al sind jaoren mi mekaander verbien, en dat... eh... die...“ (komt d'r niet goed uit.)

Gradus: Veruit, gaoverder!

Jehann.: Et spiet me, ik bin de regel kwiet...

Gradus: Zuuik'm dan op!